

Humor en uitdaging met liefde inzetten in het pastoraat



Het werken in het buurtpastoraat Kanaleneiland in Utrecht met kerkmensen én buurtbewoners van diverse pluimage leerde mij hoe communicatie altijd belangenbehartiging is. Mijn scholing in het contextueel pastoraat leerde mij hoe belangrijk meerzijdige partijdigheid is en ook hoe in dialoog het gezamenlijk belang te zoeken. Daarbij werkte ik het prettigst als ik de zaken wat speels kon aanpakken.

Het speels werken met mensen wordt bewust ingezet in de provocatieve benadering, waarbij liefde, humor en uitdaging mensen in beweging brengen. Als pastor kom je altijd mensen tegen waarbij je denkt: "Er moet toch meer uit dit contact te halen zijn voor die ander, maar hoe dan?" Nou, bijvoorbeeld provocatief. Ik ontdekte dat zaken heel serieus genomen kunnen worden, maar niet ernstig. En dat pastoraat zoveel lichter kan. Op het moment werk ik als provocatief pastor met vrucht en plezier met ongedocumenteerde vluchtelingen. En geef ik trainingen provocatief pastoraat via mijn praktijk Onverwacht Opgewekt.

Marieke Sillevs Smitt